

Arbetscentrum i Tarketts tidigare förhyrda lokal i Broby

Olika alternativ har föreslagits vad denna kan användas till framöver. Fördel är om man kan sälja eller hyra ut hela objektet, det är detta som jag fokuserat mig på.

Redan före den 14 september 2014, fanns funderingar på att göra om den till en arbetsplats för modul byggen, därav vår profilering under valkampanjen.

I media talas det numera fullt acceptabelt om modul byggen för inhemsk användning, som lösning på bristen av bostäder.

Självklart kan lokalen användas för egen tillverkning av moduler anpassat efter vårt eget behov i Sverige, likaväl som till direkt hjälp till de länder vi idag är engagerade i.

Med tanke på den stora arbetslöshet som finns i kommunen bland utrikesfödda, ungdomar och långtidsarbetslösa är ett problem som måste åtgärdas snabbt.

En snabbare integration av de som genomgått SFI(svenska för invandrare) är av stor betydelse, liksom för ungdomar som varit arbetslösa en längre tid, samt för de som är långtidsarbetslösa.

Den stora lokalen kan bli inkörsporten, på nya riktiga arbeten.

Det handlar således inte om lönebidrag eller annan ersättning från stat eller kommun, utan gällande kollektiv avtal som skall råda.

I vårt närområde, finns enligt media över 1 miljon människor i Ukraina som är i behov av tak över huvudet

Dessa människor är på flykt och ingen vet idag, vad som händer framöver. Det vi vet är att statsminister Stefan Löfven, utlovat ca 850 miljoner kr i lån till Ukraina och utbetalning om ca ett år.

Lånet kommer att vara kopplat till IMF:s stödpaket om ca 17.5 miljarder euro.

Mitt förslag är följande:

Hjälpen behövs redan idag, därav mitt lämnade förslag.

Sälj/hyr ut lokalen till Sida och inrätta ett arbetscentrum för tillverkning av moduler, för vidare transport till Ukraina.

Lokalen kan senare ingå i Civilförsvaret, för tillverkning av enklare moduler, monteringsfärdiga sjukstugor, allt inom katastrof beredskap mm.

Finansieringen går via fastställt riksdagsbeslut om 1 % av BNP till biståndsverksamhet.

Detta är ett aktivt bistånds åtagande till människor som flytt från sina hem.

Kan vi skapa riktiga arbeten och samtidigt härmed ge aktiv humanitär hjälp i kombination med integration, är väldigt mycket vunnit.

Arbetsförmedlingen får i uppdrag att tillse att platserna besätts.

Fördelningen av lediga platser bör vara hälften skall utgöras av de som genomgått SFI-kurs.

Sida står som huvudansvarig för finansiering och vem som är arbetsgivare för anställd personal, är en öppen politisk fråga att lösa.

Det viktiga är att få i gång produktiv verksamhet, där såväl arbetslöshet som integration kommer i fokus.

Själva behovet av hjälpinsats är redan fattat och nu gäller det att starta upp och ge den hjälp som bevisligen är av akut art.

För Sverige är det bra att ha en fungerande aktiv beredskap, för framtida katastrofer som sker på olika håll, runt om i världen.

Fördelen med egen produktion, jämfört med ren ekonomiskt bistånd, är att minska risken för muta och korrruption, där likvida medel hamnar hos fel personer/organisationer.

Biståndshjälp skall vara öronmärkt, till de som verkligen är i behov av och nöd till hjälp, för sin överlevnad.

Vad som behövs idag är riktiga arbeten och det gäller framförallt också

till unga arbetslösa, samt de som varit långtidsarbetslösa.
Detta är oerhört viktigt och skall ligga högst på prioritets skalan, med minskat försörjningsstöd och ökade skatte-inkomster.

Yrkandet är: inrätta arbetscentrum för de som genomgått SFI(svenska för in-vandrare), arbetslösa ungdomar och långtidsarbetslösa, samt de arbetslösa med funktionsnedsättning som vill och kan arbeta. Arbetsplatsen kan kombineras med teoretisk/praktisk utbildning.

Mats Rosenqvist
SD-ledamot